



Veckans Coachtips #183, 19 december 2012

Att se är att tro

Tradition i familjen är att se Polarexpressen på julaftonsmorgon. Min son, Emil och min fru Annika går upp i ottan och sätter in DVDn med filmen Polarexpressen (med originalrösterna med bl a Tom Hanks). Självt har jag inte sett den in sin helhet förrän förra året, inte för att jag är morgontrött utan oftast för att jag samtidigt pysslar med annat. Förra året var det dessutom i 3D, riktigt häftigt! När jag skriver detta känner jag en stark längtan att se den...igen!

Har du inte sett den rekommenderas den för både barn och vuxna. En härlig film med kärlek, spänning, fantasi och hopp. Något som vi alltid behöver mer av tror jag. Du kommer nog också att "höra klockan" när du sett den...

Mantrat filmen igenom är "**seeing is believing**".

Avslutningen är magnifik när konduktören ånyo klipper barnens biljetter för tillbakaresan från Nordpolen. De fick några bokstäver redan vid utresan och på återresan kompletteras dessa till hela ord.

Följande ord klipps till på biljetterna:

Learn, Believe, Rely on, Depend On, Count On och Lead.

- Lär!
- Tro!
- Lita på!
- Våga vara beroende av.
- Du är någon att räkna med.
- Led ditt eget liv!

Ord och föresatser man skulle kunna bygga en hel ledarskapsutbildning kring. Fundera på dessa igen utifrån dig själv, dina relationer, mål och föresatser för nästa år. Vad behöver du lära och tro på.

Vem måste du lita på och vem kan lita på dig.

Vem och vilka vägar du vara beroende av.

En av slutmeningarna i den underbara filmen är följande (som jag även citerade för ett par brev sedan):

"Oroa dig inte om att hoppa på fel tåg utan istället – bara hoppa på!"

Du kan alltid fatta ett annat beslut senare.

Ta dig tid och verkligen fundera på:

Vad innebär *Learn, Believe, Rely on, Depend on, Count On och Lead* för dig?